



PFI:s ordförande, riksdagsledamot Esko Kurvinen Nordisk konferens 23–26/4-2014 Helsingfors och S:t Petersburg Öppningstal på Köningstedt 23/4-2014

Bästa nordiska vänner, kära konferensgäster, mina damer och herrar!

Jag är riksdagsledamot Esko Kurvinen och är ordförande för Planeringskommissionen för försvarsinformation PFI.

Jag har det stora nöjet och äran att önska er alla varmt välkomna till denna årliga konferens om säkerhets- och försvarspolitik.

Jag vill särskilt önska våra vänner från Sverige och Norge välkomna till Finland.

Den här gången hålls första dagen av konferensen i Helsingfors och de tre nästföljande dagarna i S:t Petersburg i Ryssland.

Jag tror att de senaste händelserna i Europa har gett en ny dimension även till diskussionerna på den här konferensen.

Den plats vi nu befinner oss på är Finlands regerings representationsherrgård, som kallas för Köningstedt. Herrgården ligger i Vanda, som är en grannstad till Helsingfors.

Denna herrgårds omväxlande historia sträcker sig ända tillbaka till 1500-talet, alltså till den tiden då Finland och Sverige var en stat.

Den har varit representationsherrgård sedan år 1961.

De här väggarna skulle ha mycket intressant att berätta om de bara kunde prata.

Av erfarenhet kan jag säga att utöver Köningstedts berömda kök så finns det även en fantastisk bra bastu där ute vid Vanda ås strand.

I bastuångorna har många goda idéer slipats fram. Tyvärr hinner vi inte prova bastun den här gången.

Bästa vänner!

I år samlas vi för att diskutera Norden och Ryssland. Ämnet fastslogs redan för ett halvår sedan, när vi inledde förberedelserna av konferensen.

Precis som det ofta blir i livet överträffar verkligheten det förutsagda, precis som det gör nu med ämnet för konferensen.

Det säkerhetspolitiska läget i Europa har förändrats sedan Rysslands agerande den senaste tiden och det tal som president Vladimir Putin höll i Kreml för en månad sedan.

Ukrainakrisen har fått européerna att vakna upp till verkligheten och inse att den traditionella hotbilden och maktpolitiken inte har försvunnit.

De starkares rätt används till och med i Europas hjärta helt i strid med internationella konventioner.

I sitt tal gav Putin tydligt budskapet att Ryssland är berett att försvara sina intressen och trygga rättigheterna för sina medborgare utanför gränserna. I och med händelserna i Krim såg man också med vilken snabbhet och oförutsägbarhet han fullföljer sina avsikter.

Detta orsakar oro i hela Europa. Många frågar sig vad som är Putins slutliga mål.

Allt detta har väckt säkerhetspolitiska diskussioner på bred front även här hos oss i Finland. Från Helsingfors till Kiev finns det en direkt flygförbindelse på två timmar, så vi talar verkligen om vårt närområde.

Bästa vänner!

Idag i denna historiska miljö ska vi diskutera frågor i anslutning till vårt tema.

Imorgon besöker vi S:t Petersburg, som endast ligger cirka 40 mil från Helsingfors. Med tåg, som vi kommer att ta oss dit med, går resan på drygt tre timmar. Även tullformaliteterna sköts på resan medan tåget är i rörelse.

Denna typ av snabbtåg går mellan Helsingfors och S:t Petersburg fyra gånger om dagen. Avståndet från Helsingfors till Moskva är något över 100 mil och även dit går det en tågförbindelse dagligen.

Finland och Ryssland har en gemensam landsgräns på sammanlagt 1 300 kilometer. Umgänget mellan Finland och Ryssland får vi höra närmare om i S:t Petersburg.

Man reser flitigt mellan Finland och Ryssland och det är numera mycket praktiskt.

Förra året passerade cirka 13 miljoner människor finska och ryska gränsen. Man kan konstatera att enbart tax free-inköpen för ryssarnas del uppgick till en summa på 288 miljoner euro under 2013.

Bästa seminariedeltagare

De nordiska länderna har en lång tradition av samarbete, gemensam arbetsmarknad, passfrihet och fri rörlighet för personer och varor, och det långt innan någon ens kunde drömma om något sådant i EU.

Gemensamma värderingar, nordiska ideal, en pragmatisk inställning till saker och ting, gott styre, en stark och etablerad demokrati, medborgerliga rättigheter, yttrandefrihet etc. Vi har ohyggligt mycket mer som förenar oss än som skiljer oss åt.

Enligt min mening finns det just nu inga direkta militära hot mot de nordiska länderna. Vi måste emellertid kontinuerligt analysera frågor som har med säkerheten att göra utifrån utgångsläget i varje land.

Ukrainakrisen, den militära utvecklingen i Arktis och grannländernas försvarspolitiska lösningar har alla gett vår försvarspolitik en ny dimension.

Samarbete har en allt större nyckelroll även inom säkerhets- och försvarspolitiken. Det ömsesidiga beroendet förpliktar redan till samarbete.

Under fredstider främjar ett nära försvarssamarbete mellan de nordiska länderna samt i synnerhet för Finland och Sverige utvecklandet av försvarsförmågan samtidigt som det ger en mer kostnadseffektiv materialanskaffning.

Samarbete i fredstider är emellertid inte en lösning på problemen under kristider, utan dessa måste lösas under uppehållsväder efter en grundlig diskussion och begrundande.

Min egen syn är att sammanhängande försvarslösningar i de nordiska länderna skulle ge stabilitet och säkerhet och ett trovärdigt försvar även under kristider i Norden.

Det är bra att vi även i det här forumet har ett samarbete mellan Norge, Sverige och Finland. Denna tradition bör fortsätta.

Den här nordiska konferensen är den första som jag kunnat vara med på. Därför ser jag med stor entusiasm fram emot våra gemensamma diskussioner och utbyte av tankar.

Jag vill än en gång önska er välkomna och jag önskar er en riktigt givande och intressant konferens.